

t' Stad

en de rest is parking



JONGGIVERKAMP 2026

In het verre, vergeten dorpje Warempage gebeurde jarenlang... helemaal niets.

Elke ochtend stonden de boeren op met de zon, reden ze met hun tractor naar het veld en gingen ze 's avonds slapen om half negen. Het spannendste moment van de week? Wanneer de bakker twee soorten koffiekoeken had in plaats van één.

Maar diep vanbinnen droomden de inwoners van méér.

Want helemaal aan de andere kant van het land lag een plek waar alles grootser, drukker en cooler was dan in Warempage ooit zou kunnen zijn: Antwerpen.

De inwoners van Warempage hadden er al ongelooflijke verhalen over gehoord dankzij de enkele wielertoeristen die in hun dorpje passeerden. Over gigantische gebouwen, drukke pleinen, stoere cafés, voetbalclubs waar supporters harder roepen dan tractoren, en mensen die zelfs een parkeerplaats belangrijker vinden dan een tuin.

En toen hoorden ze de legendarische uitspraak:

“t Stad... en de rest is parking.”

De mensen van Warempage begrepen meteen wat dat betekende. Antwerpen was niet zomaar een stad. Nee nee... Antwerpen wás het centrum van de wereld. En alles daarbuiten? Dat was gewoon... parking.

Vanaf die dag wilden de dorpelings nog maar één ding: hun saaie boerendorp ombouwen tot een échte stad.

Maar daar hadden ze hulp voor nodig. Echte experts. Mensen die weten hoe je luid moet roepen op een voetbalmatch, hoe je terrasjes vult, hoe je verkeer organiseert zonder dat iemand nog begrijpt waar hij rijdt, en vooral... hoe je overal parking kunt zetten.

Daarom stuurde Warempage een dringende brief naar ons: echte Antwerpenaren. Deze zomer trekken wij dus naar Warempage om hen alles te leren over het leven in de stad. Kunnen we van hun dorp een mini-Antwerpen maken? Zal iedereen plots Antwerps praten? Komen er cafés, havenkranen en appartementsblokken? Of verandert uiteindelijk heel Warempage gewoon in... parking?

Natuurlijk staan jullie er niet alleen voor en krijgen jullie hulp van aller super mega beste experts die echte Antwerpen kenners zijn. Zij zullen jullie begeleiden doorheen dit traject.

We stellen hen even kort voor:



BURGEMEESTER
FLOOR

De burgemeester van Antwerpen weet als geen ander hoe je van een rustig dorp een drukke stad maakt. Volgens haar kan elk probleem opgelost worden met een rotonde, een lintje om door te knippen of een groot standbeeld van zichzelf. Ze heeft al plannen getekend voor twaalf nieuwe parkings, drie fontein en een “cultureel plein” waar nu nog koeien staan. Zonder burgemeester? Geen stad!



ANTWERP
SUPPORTER
ALEX

De Antwerp-supporter vindt dat Antwerpen de mooiste stad van het land is, en hij vertelt dat minstens zes keer per uur. Hij wil van Warempage een trotse, rood-witte voetbalstad maken waar iedereen “COME ON REDS!” roept bij het ontbijt. Hij beweert ook dat hij persoonlijk bevriend is met alle spelers van Antwerp. Of dat waar is? Niemand weet het zeker.



BEERSCHOT
SUPPORTER
CASPER

Deze Beerschot-supporter weet alles over trouw blijven, zelfs als het soms wat moeilijk gaat. Hij droomt ervan om van Warempage een plek te maken waar iedereen paars draagt en luid kan roepen langs de zijlijn. Volgens hem heeft elke echte stad minstens één voetbalstadion nodig... ook al wonen er maar twintig mensen. Zijn grootste vijand? De Antwerp-supporter natuurlijk.



HAVEN
ARBEIDER
AYKO

De havenmedewerker werkt in de gigantische Antwerpse haven en spreekt daarom vooral heel luid. Hij is gewoon aan containers, schepen en machines die groter zijn dan huizen. Toen hij Warempage zag, vroeg hij direct waar de dokken lagen en waarom er geen enkele kraan van vijftig meter hoog stond. Hij wil van het dorp een echte wereldhaven maken... al is het maar voor rubberbootjes.

De diamanthandelaar komt rechtstreeks uit de beroemde diamantwijk van Antwerpen. Zij beweert dat ze in één oogopslag kan zien of iets veel geld waard is... zelfs een oude rubberlaars. Ze draagt altijd een zonnebril "tegen de schittering van de diamanten" en vertrouwt niemand die geen blinkende schoenen heeft.

Volgens haar ontbreekt er in Warempage maar één ding: luxe!



DIAMANT-
HANDELAAR
LOES



GROENDIENST
WILLEM

De medewerker van de groendienst zorgt ervoor dat Antwerpen proper en groen blijft... of toch groen genoeg zodat mensen niet beginnen klagen. Hij snoeit struiken in de vorm van frieten, zet bloemetjes aan elk zebrapad en probeert duiven vriendelijk weg te jagen. In Warempage wil hij bewijzen dat zelfs een parking mooier wordt met twee plantenbakken erbij. Zijn grootste nachtmerrie? Mensen die op het gras lopen.



CAFEBAZIN
LUNA

De cafébazin kent letterlijk iedereen in Antwerpen, of doet toch alsof. In haar café worden alle belangrijke beslissingen genomen: voetbaldiscussies, roddels en wie er nog een ronde moet betalen. Ze vindt dat Warempage dringend een écht stadscafé nodig heeft, want “zonder café is dat hier gewoon een wei met huizen.” Haar motto? Eerst een pintje, dan pas nadenken.

De dealer kent in Antwerpen werkelijk iedereen en kan “alles regelen”. Een parkeerplaats? Geregeld. Een frietkraam? Geregeld. Een mysterieuze sportzak vol “speciale spullen”? Ook geregeld. Niemand weet precies wat ze eigenlijk doet, maar ze verschijnt altijd op het juiste moment met een mysterieuze blik en veel te veel zelfvertrouwen. Volgens haar heeft elke grote stad minstens één louche figuur nodig.



DEALER
SIEN



vertrek en terug- komst



30 Juni

We verwachten iedereen op dinsdag 30 juni om **18u30** aan het scoutslokaal met zijn valies, voor het inladen van de camion. Op dit moment laden we al ons materiaal (balken, kookgerief, zeilen, tafels...) en jullie valiezen in.

Rond 20u00 hopen we af te ronden.

MAXIMUM 1 ZAK PER PERSOON

Je neemt je tweedaagserugzak mee op de trein bij vertrek.

1 Juli

Woensdag 1 juli vertrekken de **derdejaars**, we spreken af aan de fietsenstalling van Berchem station (Posthoflei 8). We verwachten alle derdejaars om **8u15 's ochtends** in perfect uniform!!

Neem zeker je pas, lunch en drinken voor onderweg, zonnecrème en goede wandelschoenen mee in je 2-daagse rugzak.

3 Juli

Op vrijdag 3 Juli vertrekken de **eerste- en tweedejaars**. We spreken weer af aan de fietsenstalling bij Berchem Station om **8u15 's ochtends** in perfect uniform!!

Neem zeker je pas, lunch en drinken voor onderweg, zonnecrème en goede wandelschoenen mee in je 2-daagse rugzak.

15 Juli

Woensdag 15 Juli vertrekken we rond de middag terug richting Antwerpen.

We wandelen samen van het station naar de scouts en laden daar de camion uit. Als alles goed verloopt kunnen jullie om 17 uur op het lokaal worden opgehaald.

Praktische info

Waar ligt Warempage eigenlijk?

Het terrein is gelegen op:
50° 07' 44.8" N 005° 39' 59.3" E

U kan communiceren met uw Antwerpenaar per brief via het adres:

“Naam lid” Scouts 4811
Warempage 14A
6983 Ortho

Stuur enkel op wat in een enveloppe en door een brievenbus past!! Te grote pakjes zorgen voor overlast en zullen in beslag worden genomen door de leiding!!

Hoe bemachtig je een plek voor dit prachtige renovatie avontuur?

Inschrijven doe je via het ledenportaal op Stamhoofd, dat kan via deze [link](#) of via de website. De inschrijvingen sluiten vrijdag 26 juni om 23u59. **Let op** dat u zeker juist kiest voor kamp 1e- en 2e jaars **of** kamp 3e jaars!

De kampprijs bedraagt:
Eerste- en tweedejaars: €169
Derdejaars: €195

De inschrijving is pas compleet wanneer u betaald heeft. Vergeet zeker ook niet aandachtig de medische fiche van uw kind na te kijken.

Voor zij die het financieel moeilijk hebben kan er scouting op maat aangevraagd worden, dit kan u bij de inschrijving op Stamhoofd aanduiden.

Wat neem je mee?

Kledij

- Perfect uniform (aan te doen tijdens de heen- & terugrit)
- Ondergoed voor 13-15 dagen (een onderbroek binnenstebuiten draaien telt niet als een 2de onderbroek)
- Sokken voor 13-15 dagen (wandelsokken voor tweedaagse)
- Voldoende t-shirts (lange en korte mouwen)
- Warme truien
- Regenkledij
- Hoofddeksel en zonnebril
- Korte en lange broeken/rokjes en kledingjes
- Zwemkledij
- Stapschoenen, sleffers, laarzen, sneakers
- **Verkleedkledij: Antwerpenaar**



Slaapgerief

- Matje (geen veldbed!)
- Slaapzak
- Kussen
- Pyjama
- Knuffel



Toiletgerief

- Tandborstel
- 100% bio-afbreekbare tandpasta
- 100% bio-afbreekbare shampoo & douchegel
- Persoonlijke hygiëne
- Zonnecrème
- Aftersun
- 2x Handdoek
- Haarborstel
- Muggenmelk



Allerlei

- Identiteitskaart (mee te nemen op de trein)
- Zaklamp
- 3x keukenhanddoek
- 1x pot choco/confituur
- Gamel, een extra bord
- Bestek
- Beker
- Schrijfgerief, enveloppen, postzegels
- boek
- Zakcentje (max €20)
- Eventueel versiering of gadgets voor de shelter of tent
- extra plastic zak voor natte/vuile kleren en schoenen



Tweedejaars

- Totemisatiekieren (1 set kieren die nadien in de vuilbak mogen en 1 set die je warm houdt)



Derdejaars

- Rekenmachine
- Potlood
- Passer
- Geodriehoek
- Kompas



Wat is niet toegestaan?

- Elektronica
 - Een box, mp3-speler, of gsm worden toegelaten tijdens 2-daagse. Maximum 1 box + gsm per patrouille! Een gsm wordt afgegeven bij de start van het kamp. (Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.)
- Drugs, sigaretten, vapes, alcohol
- Te veel snoep, chips of koeken
- Alle messen, zagen, bijlen etc. dat geen zakmes of bestekmes zijn

Contact

Zit je nog met vragen over het kamp, de inschrijving, andere dingen? Aarzel niet om de leiding te contacteren via jonggivers@scouts4811.be of contacteer de leiding rechtstreeks!

Floor: 04 83 66 38 35

Loes: 04 68 45 20 30

Ayko: 04 73 36 64 13

Alex: 04 68 14 58 93

Luna: 04 85 67 61 30

Casper: 04 70 25 60 39

Sien: 04 98 69 19 77

Willem: 04 78 10 43 26

Tot op kamp xoxo

